

KERKVENSTER



De Protestantse Gemeente te Gemert-Boekel

juli 2023

De Protestantse gemeente te Gemert-Boekel

H.J. IJpenberglaan 31, 5424 SN Elsendorp

Kerkdiensten:

Iedere zondag om 10.00 uur in de kerk aan de H.J. IJpenberglaan, "De Vossenbergh", te Elsendorp. Kinderopvang in het zaaltje achter de kerk.

Predikant:

Mevr. Ds. A. Rebel
Werkzaam op woensdag
Tel. 0653753367
predikant@pgdeurne.nl

Scriba:

Mevr. A. Uijterlinde
scriba@pkn-gemertboekel.nl

Koster:

Dhr. T. de Rooi
H.J. IJpenberglaan 16
5424 SN Elsendorp
Tel. 0493-599666 , 06-13445927
koster@pkn-gemertboekel.nl

Stichting Protestantse Begraafplaats

"De Vossenbergh"
Secretariaat:
begraafplaats@pkn-gemertboekel.nl

Autodienst:

Als het vervoer naar de kerk problemen oplevert, belt u dan vóór zaterdag naar A.C. Eikelenboom te Elsendorp.
Tel. 0492-319355

Diaconie:

Mevr. I. Dupuis
diaconie@pkn-gemertboekel.nl

Ledenadministratie:

Mevr. L. Nijmeijer
E-mail
ledenadministratie@pkn-gemertboekel.nl

Redactie:

Mevr. I. Dupuis
Dhr. J. Eikelenboom
Dhr. J. van Felius
Dhr. T. de Rooi jr.

Inleveren kopij:

Vóór de volgende Kerkvenstervergadering bij één van de redactieleden of mailen naar Kerkvenster@pkn-gemertboekel.nl

SKG

: NL 24 RABO 0373719477

t.n.v. College van Kerkrentmeesters te Gemert en Boekel

Bezoek ook onze website: www.pkn-gemertboekel.nl

Meer informatie kunt u vinden op onze website
www.pkn-gemertboekel.nl
of navragen bij de dominee of de kerkenraad.

VAN DE REDACTIE

Als je dit leest sta je misschien wel op het punt om met vakantie te gaan. De redactie wenst iedereen een prettige tijd en kom veilig terug. Bij dit nummer is de Solidariteitskasfolder bijgesloten. Lees ook het artikel hierover in dit blad.

En dan nog iets: een vereenvoudigd artikel over het samengaan van onze gemeente met die van Boxmeer en Venray. Goed lezen want dit is duidelijk.

Kopij voor het volgende nummer moet voor of op 27 september 2023 in ons bezit zijn.
De redactie

Agenda

	onderwerp	tijd	plaats
2-aug	dagje uit ouderen	10 uur	programma zie Kerkvenster
6-sep	ouderenochtend	10-12 uur	zaaltje achter de kerk
3-sep	Afscheidsdienst ds. Ada Rebel	14.30 uur	
17-sep	gemeenteoverleg	11.30 uur	zaaltje achter de kerk
4-okt	ouderenochtend	10-12 uur	zaaltje achter de kerk

Kerkdienstrooster juli 2023 t/m september 2023

DATUM : TIJD	NAAM VOORGANGER OUDERLING/DIAKEN	BIJZONDERHEID DIENST	BEST. EXTRA COLLECTE
16-jul	liturgiecommissie	Zangdienst met als thema "water"	Schuldhulpmaatje Boekel-Venhorst
23-jul	ds. Wim Hordijk		Stichting Leergeld Gemert e.o.
30-jul	liturgiecommissie	meditatievedienst o.l.v. Maarten Boter ofs thema "Het Zonnelied"	eigen diaconie
6-aug	ds. Roeland Wijkhuizen	viering Heilig Avondmaal	gezamenlijk regionaal project: TEJO-huis
13-aug	ds. Margriet Gosker		KIA Zending Ghana
20-aug	mw. Margreet Spoelstra		Amnesty International
27-aug	liturgiecommissie	thema "het verhaal van Ruth"	Pioniersplek Kliederkerk Gemert-Boekel
3-sep	onbekend	Elsendorp naar Deurne	KIA Werelddiaconaat Israël
10-sep	dhr. Harm de Raaf		JOP Kinderen en Jongeren
17-sep	ds. Jos de Heer	Startzondag	KIA Werelddiaconaat Myanmar
24-sep	dhr. Pieter Flach		KIA Zending Syrië
1-okt	ds. Marise Boon	viering Heilig Avondmaal	PKN Kerk en Israël
8-okt	ds. Roeland Wijkhuizen		eigen diaconie
15-okt	ds. Geurt Baerends		Stichting Leergeld Gemert e.o.

Kerkdiensten Deurne.

datum voorganger

16-jul ds. A. Claessens

23-jul mw. Margreet Spoelstra

30-jul ds. M. Heijnis

datum voorganger

6-aug ds. Wim Hordijk

13-aug ds. Wim Hordijk

20-aug dhr Harm de Raaf

27-aug ds. Ada Rebel

Door het vertrek van ds. Ada Rebel is vanaf september voor een aantal zondagen nog onbekend welke voorganger er zal zijn.

kijk voor actuele informatie in de website van PKN Deurne.

VAN DE DOMINEE**Afscheid van uw predikant**

Op 30 mei jl is een beroep op mij uitgebracht door de Classis Gelderland Zuid en Oost. Dit betreft de benoeming van classispredikant voor genoemde classis. Dit beroep heb ik, zoals u wellicht weet, aanvaard. Dat betekent dat ik per 1 september afscheid neem van ‘mijn’ beide gemeenten, Deurne en Elsendorp.

Er wordt mij geregeld gevraagd wat een classispredikant doet. In de nieuwsbrief van de PKN staat hierover het volgende : *‘De classispredikant staat aan het hoofd van de classicale vergadering die gevormd wordt door ambtsdragers uit gemeenten uit de classis. De classicale vergadering geeft leiding aan het leven en werken van de classis. De kerntaak van de classispredikant is het bezoeken van alle gemeenten die tot zijn of haar classis behoren.’*

Als classispredikant word ik geacht in de classis te gaan wonen. Ik zal dus niet alleen van ‘Deurne’ en ‘Elsendorp’ afscheid nemen, maar ook van ‘Nuenen’. Al met al een grote verandering voor mijn gezin en mij. En tegelijkertijd verheug ik mij zeer op de nieuwe taak, die op mij wacht.

Inmiddels is het proces van loslaten begonnen. En na 12 jaar Deurne en 9 jaar Elsendorp is er veel om los te laten. Nu, terugkijkend, besef ik maar al te goed dat we veel meegemaakt hebben als gemeenten. We hebben vreugde gekend, maar ook verdriet. Beide hebben we gedeeld. De feestelijke vieringen rond de feestdagen, de startzondagen, de kindervieringen, de bijdragen van de Deurnese cantorij in Deurne en de Elsendorpse zanggroep aan de diensten, de ouderenvieringen, de ontmoetingsochtenden, de ouderenochtenden, etc. Momenten waarop we de gemeenschap sterk voelden. Maar dat voelden we ook wanneer we de verdrietige momenten deelden. Het afscheid van gemeenteleden, het omzien naar elkaar bij ziekte en bij momenten van rouw.

Het is om te koesteren, dat we zo gestalte geven aan het gemeente van Christus zijn. Belangrijk is het om dat niet kwijt te raken, de dragende kracht onder onze gemeenschap.

Wat de dragende kracht is in onze kerkelijke gemeenten? Kernachtiger dan Paulus het zei, kunnen we het niet: dat is ‘geloof, hoop en liefde’. Als Zijn leerlingen volgen wij de weg die Jezus Christus ons wijst. De weg van geloof (vertrouwen), van hoop en van liefde. In Zijn naam breken wij het brood en delen wij de beker als tekenen van Zijn liefde en genade. En worden we geroepen van deze overvloed te delen met elkaar en met anderen. Een mooie, maar soms ook moeilijke opdracht. Want kerkenwerk blijft mensenwerk. Daarom moeten we altijd weer stilstaan bij dat wat ons gaande houdt in ons persoonlijk leven en in dat van onze gemeenten: God laat ons niet aan ons lot over. De levende God ontfermt zich over ons. Dat is de boodschap van het evangelie. In al het loslaten, dat wij gedurende ons leven moeten doen, kunnen wij ons vertrouwen vestigen op de Eeuwige, die ons nooit loslaat.

Langs deze weg wil ik alle gemeenteleden bedanken, met wie ik in de afgelopen jaren in zowel Deurne als Elsendorp mocht optrekken. Ik wil u bedanken voor uw vertrouwen, dat u in mij gesteld hebt, tijdens onze gesprekken bij u thuis of in de consistorie van Deurne of in het zaaltje achter de kerk in Elsendorp. Ik wil u bedanken, die samen met mij het werk hebt verricht tot opbouw van de gemeente. Ik wil ook de kerkenraden bedanken, voor al die vergaderingen en gesprekken waarin we ons hoofd bogen over allerlei vragen en uitdagingen die op ons pad kwamen en die we meestal konden ombuigen tot oplossingen en kansen. En dat in een sfeer van vertrouwen en met veel plezier. Al die goede ervaringen helpen beslist om mijn taak in uw gemeenten af te ronden, nu ik mij geroepen weet mij op een andere plek in onze kerk in te zetten. Dank u wel!

Op zondag 3 september neem ik 's middags om 14.30 uur afscheid van uw gemeente in 'ons' kerkje op de Vossenbergh.

Op zondag 10 september is de verbintenisdienst in de Protestantse kerk te Elst (Gelderland). Aanvang 14.30 uur.

*'Dat je de weg mag gaan die je goeddoet
dat je opstaat wanneer je valt.
dat je mens mag worden in Gods ogen
en die van anderen.
Weet dat de aarde je draagt,
dat je gaat in het licht
en de wind je omgeeft.
Dat je de vruchten van je leven proeft
en gaat in vrede.'*
(Andries Govaert)

In Christus verbonden,

ds Ada Rebel

UIT DE KERKENRAAD

Zomer 2023, juli

Het is vandaag een zonnige dag nadat gisteren de wind de boventoon voerde. Gelukkig is er wat regen gevallen. Goed voor de planten, gewassen en de natuur.

De afgelopen weken zijn voor onze kerkgemeenschappen in de Peelregio roerige weken geweest. Wij hadden allen gehoopt dat we na vele jaren samen overleggen tot een samengaan van vier Protestantse Gemeentes Boxmeer, Deurne, Elsendorp en Venray konden komen. Dat op het laatste moment de Protestantse Gemeente Deurne afhaakt doet ons allen verdriet. Het raakt ons diep. Mij persoonlijk doet het pijn. Ik merk dat ik er last van heb in de communicatie met de mensen vanuit Deurne die zich expliciet gekeerd hebben tegen het proces van samengaan. Ik voel een soort rouw. We staan in de traditie van geloofsbeleving en overdracht op de schouders van onze ouders en grootouders. Het lijkt erop dat wij met zijn allen niet in staat zijn, gezamenlijk in goede harmonie op te trekken om het woord van God de toekomst in te dragen.

Gelukkig staan de Protestantse Gemeentes Boxmeer en Venray klaar om met ons verder door te gaan in het proces van samengaan. Moedig voorwaarts.

Begin september zal de kerkenraad zich buigen over de aangepaste stukken voor het samengaan van de drie Protestantse Gemeentes Boxmeer, Elsendorp en Venray. Op zondag 17 september 2023, startzondag, houden we met elkaar gemeenteoverleg aansluitend aan de kerkdienst. In dit overleg zullen wij de aanpassingen met u doorspreken. Na het horen van de gemeenteleden op 17 september 2023 neemt de kerkenraad een definitief besluit in het proces tot samengaan van de Protestantse Gemeentes Boxmeer, Elsendorp en Venray. Nadat Ds. Ada Rebel heeft medegedeeld dat zij het beroep als Classispredikant voor Gelderland Zuid en Oost heeft aanvaard, heeft de kerkenraad de heren Jaap Eikelenboom en Jaap van Felius bereid gevonden om deel te nemen aan

de kerkenraadsvergaderingen en ook aan de besluitvorming van de kerkenraad. Daar zijn wij als kerkenraad heel blij mee.

Op 25 juni 2023 hebben we in een kerkdienst in Venray afscheid genomen van Ds. Rien op den Brouw. Het doet goed om samen te zijn, te danken voor hetgeen we met elkaar kunnen en mogen vieren. Samen zingen in een volle kerk. Horen wat we met elkaar beleefd hebben en Rien een mooie toekomst te wensen. Samen hopen, dat we in de tijd die voor ons ligt, elkaar weer mogen begroeten.

Op zondag 3 september 2023 om 14.30 uur zullen we afscheid nemen van onze eigen predikant Ds. Ada Rebel. Het wordt een feestelijke dienst waarbij u allen van harte bent uitgenodigd.

Doordat wij na 1 september 2023 vacant zijn gaan we samen met de Protestantse Gemeentes Boxmeer en Venray op zoek naar een predikant met een tijdelijke aanstelling voor 1 jaar. Daardoor creëren we tijd om na te denken, hoe we het in de verdere toekomst willen en kunnen doen.

Na het samengaan van de drie Gemeentes Boxmeer, Elsendorp en Venray, heeft de kerkenraad van de nieuw te vormen gemeente de tijd om te bezien hoe zij de invulling van de vrijgekomen predikantsplaatsen bij de drie vierplekken en werkgroepen voor langere tijd wil en kan invullen.

Voor nu en de komende tijd hoop ik dat u geniet van de zomer. Dat we elkaar vasthouden als protestantse gemeenschap van Gemert-Boekel en samen een weg mogen bewandelen naar de toekomst. Omziend naar elkaar en wetend dat we gesteund door geloof, hoop en liefde onze weg mogen gaan.

Anneke Uijterlinde

VANUIT DE DIACONIE

De zomer is begonnen. Voor velen een tijd om erop uit te gaan en even de dingen van alledag achter zich te laten. Vakantie! Het woord "vakantie" komt van het Latijnse werkwoord "vacare". Als ik in mijn Latijnse woordenboekje kijk staat daar als betekenis: ledig zijn, vrij zijn, maar ook : voor iemand of iets tijd hebben! Vooral deze laatste betekenis spreekt mij erg aan en wil ik ook u meegeven: eens tijd maken voor iets of iemand, waar je meestal niet aan toekomt! Ik ga het doen! En soms komt er gewoon iets of iemand op je weg!

De noden, waar we vanuit de diaconie aandacht én geld vragen, gaan ook door!

De vakantie-rugzakjesactie heeft weer een mooi resultaat opgeleverd. Ik heb 11 goed gevulde rugzakjes bij de Kledingbank in Gemert afgeleverd. Zij zullen zeker een goede bestemming krijgen.

In de zomermaanden komen er veel diaconale doelen dichtbij huis voorbij:

Op 16 juli collecteren we voor Schuldhulpmaatje Boekel-Venhorst.

Op 23 juli voor Stichting Leergeld Gemert e.o.

Op 30 juli de eigen diaconie

Op 27 augustus voor de pioniersplek Kliederkerk Gemert-Boekel.

Maar ook verder weg wordt niet vergeten: zie het collectiedoel op 13 augustus: Kerk in Actie Zending Ghana: zie het artikel elders in dit Kerkvenster.

De gezamenlijke collectiedoelen van de 4 peelgemeentes, hebben een mooi resultaat opgeleverd. Hieronder een overzicht.

collecte 15/1 voor Elyada Farm Zambia: € 500,-

collecte 19/2 voor Kinderhospice Kwatro Horst: € 300,-

collecte 16/4 voor Pioniersplek Elsendorp Kliederkerk: € 500,-
collecte 23/4 voor TEJOhuis Deurne: € 430,-
collecte 21/5 voor Kinderhospice Kwatro Horst: €490.

Per 1 januari 2024 is de verwachting dat we samengaan met de kerken van Boxmeer en Venray. Ook de diaconieën zullen dan hun collectedoelen samen laten lopen, zoals we al 2 jaar grotendeels doen.

Voor 2024 zijn we nog op zoek naar een regionaal doel: als u iemand of een organisatie kent, die het nodig heeft om financieel ondersteund te worden, horen we het graag van u.

We wensen u een mooie zomer toe!

mede namens Christa van der Hoek,
Inez Dupuis.
M: 06 2010 4685.

DE SOLIDARITEITSKAS

Bij dit nummer zit de folder voor de solidariteitskas 2023. Alle doopleden en belijdende leden van 21 jaar en ouder van onze gemeente krijgen deze giro. Op de giro staat het banknummer van de SKG bank van onze kerk. (Stichting Kerkelijk Geldbeheer)

Dienstenorganisatie Bureau Steunverlening van onze Protestantse Kerk in Nederland beheert de solidariteitskas. Uit deze kas wordt het bijzonder pastoraat bekostigd zoals bijvoorbeeld het studentenpastoraat en schipperspastoraat. Echter ook aanvragen voor projecten van gemeenten die de opbouw en instandhouding van die gemeenten waarborgen worden gehonoreerd. **Onze gemeente heeft bijvoorbeeld gelden uit deze kas verkregen voor het schilderen van de kerk in 2022..**

De kosten per persoon voor het solidariteitsfonds zijn € 10,00, hiervan moet de kerk € 5,00 afdragen en kunnen we de andere € 5,00 aanwenden voor kosten van onze eigen gemeente. Niet iedereen betaalt de solidariteitskas. Bijna allemaal wel, gelukkig, want als je niet betaalt moet de kerk toch die € 5,00 per lid betalen.

De Kerkenraad

VAN DE PENNINGMEESTER

-Het afdakje boven de voordeur van de pastorie lekt. Het herstel kost € 1815,00. Bij de St. Steunfonds voor het Protestantisme in het Zuiden hebben we subsidie aangevraagd. Deze is ook verleend en er wordt na de reparatie € 600,00 aan ons uitgekeerd. Dat scheelt een stuk.

Ook de gevolgschade, grote bruine vlekken op de binnenmuren, van € 450,00, wordt door onze Donatus verzekering vergoed. De huurder van onze pastorie heeft ons daarbij erg geholpen en veel werk gedaan, waarvoor dank.

-Het samen gaan met de protestantse gemeenten Boxmeer en Venray vraagt veel vergaderarbeit en wijsheid. Lees en artikel hierover in dit blad goed door, zodat je op de hoogte bent.

-Graag wil ik je hier herinneren aan de betaling van het door jou toegezegde kerkbalans bedrag. Kijk eens even na of dit al gebeurd is.

-Er is een gift van € 150,00 voor onze kerk. Een fietstocht heeft € 49,85 opgebracht omdat het zaaltje open was en Teus de deelnemers koffie gegeven heeft. Er zijn 2 giften van € 10,00 vanwege de activiteit op tweede Pinksterdag.

Mochten er vragen zijn dan hoor ik het wel.

Jaap Eikelenboom, penningmeester

Gestort collecte geld en bloemenpotje Mei 2023.

Datum	bedrag	bloemenpotje
29-04	15,00	
01-05	25,00	5,00
05-05	10,00	
19-05	30,00	
23-05	25,00	
26-05	50,00	
27-05	20,00	
29-05	20,00	2,50
30-05	20,00	
	15,00	
	-----+	
	230,00	7,50

In Mei 5 collectemomenten dat zijn 10 collecte doelen. Dat is per doel € 23,00..

07-05:33,20 + 23,00 is 56,20 voor de kerk en 39,85 + 23,00 is € 62,85 voor Oekraïne.

14-05: 40,80 + 23,00 is 63,80 voor de kerk en 31,30 + 23,00 is € 54,30 voor binnl. Diaconaat

18-05: 86,20 + 23,00 is 109,20 voor de kerk, 126,80 + 23,00 is 149,80 voor Bijbelgenootsch.

21-05: 38,65 + 23,00 is 61,65 voor de kerk en 60,90 + 23,00 is € 83,90 voor Kwatro

28-05: 178,80 + 23,00 is 201,80 voor kerk en 151,41 + 23,00 is € 174,41 voor zending Egypte

Er gaat € 7,50 naar het bloemenpotje

Gestort collecte geld en bloemenpotje juni 2023.

Datum	bedrag	bloemenpotje
01-06	25,00	5,00
05-06	10,00	
19-06	30,00	
26-06	50,00	
27-06	20,00	
28-06	20,00	2,50
	25,00	
	-----+	
	€ 180,00	€ 7,50

In juni 4 collectemomenten dat zijn 8 collecte doelen.

Dat is afgerond per doel € 22,50

04-06: 45,70 + 22,50 is 68,20 voor de kerk en 36,15 + 22,50 is € 58,65 voor onze diaconie

11-06: 63,80 + 22,50 is 86,30 voor de kerk en 51,95 + 22,50 is € 74,45 voor St. Leergeld

18-06: 55,80 + 22,50 is 78,30 voor de kerk en 37,30 + 22,50 is € 59,80 voor project Venray

25-06: 54,25 + 22,50 is 76,75 voor de kerk en 46,00 + 22,50 is € 68,50 voor KIA Colombia

Er gaat € 7,50 naar het bloemenpotje.

Via de bank is € 50,00 ontvangen voor het rugzakje en overgemaakt naar Inez Dupuis.

In de extra collecte van de kliederkerk is € 30,00 ontvangen

WIJZIGING HUURTARIEVEN KERK EN ZAALTJE.

In de kerkenraadsvergadering van 4 juli j.l. is besloten de tarieven te verhogen. Onderhoud en energie prijzen zijn sterk gestegen. De nieuwe tarieven gelden voor trouwen, begrafenis of bijeenkomst etc. en zijn als volgt:

Huur kerk	€ 300,00
Huur zaaltje	€ 100,00 per dagdeel van vier uur.
Kosten koster	€ 70,00
Kosten organist	€ 60,00

Koste van de predikant of voorganger volgens de geldende tarieven.

Over leg met koster Teus de Rooi als je wilt huren. 0493-599666

VAN DE LITURGIECOMMISSIE.**PSALM 84 HOE LIEF IS MIJ UW HUIS , O HEER.**

Psalm 84 is geliefde Psalm, die vaak gelezen en gezongen wordt!

Deze Psalm is een pelgrimslied: een pelgrim spreekt over zijn verlangen naar de Tempel!

Ds. Nico ter Linden schrijft erover in “Het verhaal gaat” : Israëls koning, de gezalfde , is één en al verlangen naar God. Met een bedevaartslied wijst hij zijn volk naar het domein van de Heer, waar heil en zegen de kinderen Israëls wachten. Hij gaat hen voor in gebed , opdat zij op hun beurt tot zegen zullen zijn.

In PSALMEN ANDERS is een versie van Psalm 84 opgenomen, die eenvoudiger en aanzienlijk korter is. Niet alle verzen komen terug: de mus, de zwaluw en het groene gras, het vertrouwen, zon en schild zijn gebleven. Het wordt gezongen op de bekende Geneefse melodie. De tekst is van Jan Beuving.

1 Ik hun-ker, o God, naar uw huis.
Daar kom ik als een pel-grim thuis.
Ik ben op weg in het ver-trou-wen
dat ik de toegang vin-den zal.
Ik zie de mus en zwa-luw al
die in uw tuin hun nes-ten bou-wen.
De dro-ge grond waar-op ik sta
wordt groen waar ik uw rich-ting ga.

2.

O God, hoor hoe ik tot u bid:

geef, tot ik aan uw tafel zit,

dat u mij als een zon zult leiden.

Met u als schild ben ik niet bang.

Al moet ik duizend dagen lang

dwars door dit dal een weg bereiden:

als straks uw poorten opengaan

dan zal ik op de drempel staan.

Op de melodie van Psalm 84 heet ds. André Troost een tekst geschreven, waar de nadruk ligt op het huis van de Heer als herberg onderweg. Het is een beeld van hoe de Kerk zou moeten zijn. De Kerk – dit huis – vergelijkt hij met de Barmhartige Samaritaan: deze biedt hulp zonder aanzien des persoons. In vers 2 is er een gastheer: Jezus! Zijn naam wordt niet genoemd maar hij is te herkennen aan zijn uitspraak: mijn last is licht, mijn juk is zacht. In vers 3 gaat het over Pasen: elke week herdacht op de Opstandingsdag, de 1^{ste} dag van de week!

1. Dit huis een herberg onderweg
voor wie verdwaald van heg en steg
geen rust, geen ruimte meer kon vinden,
een toevluchtsoord in de woestijn
voor wie met olie en met wijn
pijnlijke wonden liet verbinden,
dit huis waarin men smarten deelt
weet, hoe Gods liefde harten heelt.

2. Dit huis, waarin een gastheer is
wiens zachte juk geen last meer is,
dit huis is ons tot heil gegeven:
een herberg voor wie moe en mat
terzijde van het smalle pad
struikelt en langer niet wil leven –
plaats tegen de neerslachtigheid,
een pleister van barmhartigheid.

3. Dit huis, met liefde opgebouwd,
dit gastenhuis voor jong en oud,
ligt langs de weg als een oase;
hier kan men putten: nieuwe kracht,
hier is beschutting voor de nacht,
hier is het elke zondag Pasen!
Gezegend al wie binnengaat
en hier zijn lasten liggen laat.

Ik hoop dat u – net als ik – van deze prachtige teksten kan genieten.

namens de liturgiecommissie.

Inez Dupuis.

MUTATIES LEDENBESTAND

VERHUISD:

Dhr. B.J.F. Eikelenboom
Van : Sijpseweg 21
5424ST Elsendorp.
Naar : Merellaan 30
5427VP Boekel.

Mevr. P.J.M.J. de Rooi
Van : Hendrik Jan
Ijpenberglaan 16
5424SN Elsendorp.
Naar : De Bosberg 82
5427TB Boekel.

VERTROKKEN:

Mevr. L.E.A. Yoe
Van : Hagenhof 17
5421NX Gemert.
Naar :
Rachmaninoffplantsoen 187
3533JZ Utrecht.

OPEN KERKENDAG

Verslag landelijke Open Kerkendag 29 mei (Tweede Pinksterdag)

Voor de derde keer werd de landelijke Open Kerkendag gehouden. In totaal hebben 300 kerken in Nederland hun deuren op deze dag opengesteld!

Dit jaar heeft de Vossenberg kerk op bescheiden wijze meegedaan.

Piet de Bruijn (88) had aangeboden om een fietstocht van een kleine 20 kilometer te begeleiden in de voetsporen van de familie Roelvink. Zo'n honderd jaar geleden heeft deze rijke familie uit Twente veel woeste grond rondom de Vossenberg ontgonnen. Bossen aangeplant, lanen aangelegd en boerderijen met geschikte weide- en akkerbouwgrond ter pacht en later te koop aangeboden. Op deze boerderijen kwamen veel Protestantse boeren te wonen (zowel hervormd als gereformeerden) afkomstig uit het "hoge" Noorden en zij hielden aanvankelijk huishuizen en diensten totdat zij in staat werden gesteld om op De Vossenberg een eigen Protestantse kerk te bouwen.

In totaal meldden zich 11 mensen om mee te doen met en zonder elektrische fiets. In de kerk bleven Inez Dupuis, Tiny en Gerry Schaddelee achter om andere bezoekers gastvrij te ontvangen met koffie, thee en wat lekkers. En een praatje, waarin men o.a. geïnformeerd werd over het ontstaan de protestantse gemeenschap en het kerkhof. Buiten stonden boeken uitgestald (uit het ruilboekencastje) die passanten konden meenemen.

De tocht startte bij het Kerkenpad (hierover liepen vroeger veel kinderen naar school en natuurlijk met hun ouders naar de kerk), daarna bezochten we het graf van het echtpaar Roelvink, dronken en aten we wat lekkers bij Bronlaak waar het zondagmiddag café open was. Vervolgens langs de voormalige ijskelder van het landgoed waar nu vleermuizen hun intrek hebben genomen en toen naar het Drie"landen"punt bij het Defensiekanaal in de buurt van de Rips en het huidige dorp Vredepeel. Daarna via de Roelvinklaan o.a. langs – hoe kan het anders! – de boerderij Groot Tammel waar Piet met zijn gezin het grootste deel van zijn leven heeft gewoond via De Bunthorst terug naar de Vossenberg.



Iedereen heeft genoten van deze interessante tocht en de gezellige gesprekken onderweg.
Kortom: een geslaagde dag!

Linda de Bruijn



BOERENBONDSMUSEUM GEMERT
Een levend openlucht museum

Hallo,

Op 2 augustus gaan we uit met de mensen van de ouderenochtend!

Zin om mee te gaan?

Dit is het programma:

We verzamelen om 10.00 en beginnen de dag met een kop koffie of thee

Daarna gaan we op pad met de Moordenaar.

Aansluitend staat er een koffietafel klaar, en dan gaan we natuurlijk nog het museum in!

Deze dag kost ongeveer 25 euro per persoon.

Je kunt je hiervoor aanmelden bij Ina of Tina.

We hopen dat je mee gaat!



Groetjes,

Tina Haak

Tel: 06-52686032

Mail: h.haak@hetnet.nl

&

Ina Eikelenboom

Tel: 06-36160286

VACATURE

Vacature administrateur (v/m) nieuwe PKN gemeente Boxmeer, Elsendorp en Venray

Algemeen

De PKN gemeenten van Boxmeer, Elsendorp en Venray zijn voornemens per 1 januari 2024 samen als één organisatie verder te gaan. Hierdoor ontstaat er één organisatie met twee administraties, namelijk de administratie van de kerk en de administratie van de diaconie.

De administratie, die nu gedaan wordt door vier personen, willen we zodanig inrichten, dat slechts één persoon zich hiermee hoeft bezig te houden.

Uitgangspunt hierbij is dat de financiële middelen van de gemeenten in principe worden samengevoegd.

Wij zoeken een administratieve medewerk(st)er voor de nieuw op te richten organisatie. In verband met de voorbereidende werkzaamheden kan de aanstelling per 1 oktober 2023 geschieden.

Wie zoeken wij?

Ben jij nauwkeurig, flexibel, integer en dienstvaardig, heb je een sterk verantwoordingsgevoel en heb je affiniteit met cijfers? Heb je ook enkele jaren ervaring als administratief medewerk(st)er en kun je zelfstandig werken?

Dan zoeken wij jou.

Met wie werk je samen?

Je werkt nauw samen met de voorzitter en penningmeester van het College van Kerkrentmeesters (CvK) en met andere vrijwilligers van de kerk. Wekelijks werk je de administratie bij.

Je wordt ingewerkt en bijgestaan door de voorzitter van het CvK.

Kortom: een uitdagende en leuke functie.

Hoeveel uren werk je per week?

Wij schatten in dat dit tussen de drie en zes uur per week is. In principe werk je thuis.

Wat bieden wij?

Wij kunnen een onbelaste vergoeding beschikbaar stellen van € 1.900 (netto) per jaar, zijnde de vrijwilligersvergoeding.

ZONDAGSDIENST

Op de Vossenbergh zijn we al gewend om zo nu en dan een kerkdienst zonder predikant te houden. Deze wordt dan ingevuld door de liturgiecommissie bestaand uit een aantal gemeenteleden. Voor de kerkdienst van 25 juni hadden de kinderen in onze kerk meegedacht bij de invulling van de Kliederkerk-viering en ook de lezing uit de bijbel verzorgd.

Een "kliederkerk" bijeenkomst bestaat uit wat andere onderdelen dan een traditionele zondagsdienst. Het is een mogelijkheid om ook mensen van buiten de kerk (en binnen de kerk!) op een andere wijze met de bijbel verhalen in aanraking te laten komen. Ook is het de bedoeling om met elkaar in contact te zijn middels iets creatiefs of een speelse activiteit. Het thema was "de schepping" Er was een prachtig lied – God is een kunstenaar - wat op de beamer stond en waar we bewegingen bij maakten. Er volgde een leuke buitenbingo met prijs. Deze bingo staat in dit Kerkvenster en kunt u met uw (klein)kinderen doen. In de achtertuin of op de camping.

Ondertussen speelde de organist muziek voor de thuisluisteraars.

Er zaten diverse verrassingselementen in de viering: het licht ging uit en aan, er kwamen plotseling allerlei (knuffel)dieren binnen en een heuse professor kwam een experimentje doen. De slotzegen kwam dit keer wel heel bijzonder binnen. Met een prachtig kleurendoek wapperden we elkaar de



verkoelende wind toe en de zegen. Na afloop waren er veel enthousiaste reacties. Ook onze vakantiegasten uit de provincie Zeeland gingen geïnspireerd naar huis. Graag wil ik hier mijn/ onze dank uit spreken voor de kinderen: Jamilla, Tabitha, Alyssa, Gijs, Jesse, Laura en hun ouders voor hun inzet en bijdrage aan dit bijzondere samenzijn.

Linda de Bruijn

kerk in actie

Ghana - een sterke kerk op een kwetsbare plek

In het achtergestelde noorden van Ghana is het leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie leidt de Presbyteriaanse kerk van Ghana vrijwillige en betaalde voorgangers en jeugdleiders

voor kleine dorpskerken om de dorpsbewoners te ondersteunen. Behalve bijbelkennis,

kerkgeschiedenis, christelijke ethiek, evangelisatie en pastorale zorg, leren ze ook over de Afrikaanse traditie en de islam, en over omgaan met conflicten. Daarnaast zorgt de kerk voor aanvullend onderwijs want de meeste volwassenen kunnen niet lezen, en veel kinderen hebben op school niet goed leren lezen in de eigen moedertaal. Via bijbelclubs leren de kinderen de Bijbel lezen in hun eigen taal. Ze krijgen de mooi geïllustreerde bijbel mee naar huis, zodat de hele familie in contact kan komen met de Bijbelse verhalen.

Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Ghana of doneer online.

Hartelijk dank voor uw gift!

Lees meer op kerkinactie.nl/kerknoordghana



Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

SAMENGAAN

Samengaan in gewone taal

eerste aanzet Jan Boer 2023 06 21

We gaan samen!

Bij het samengaan van kerkelijke gemeenten komt er heel wat kijken. We hebben te maken met de kerkorde en we hebben te maken met het burgerlijk wetboek. Het ‘besluit tot samengaan’ en ‘de plaatselijke regeling’ sluiten aan bij de kerkorde. De Fusieakte van de notaris sluit ook aan bij het burgerlijk wetboek. En dat zijn best ingewikkelde teksten. We willen graag wat uitleg en achtergrondinformatie geven. Maar eerst even *waarom* we samengaan. Want eigenlijk staat dat nu net niet in die documenten.

Kerkelijke gemeenten zitten veelal in zwaar weer: De gemeente vergrijst. Het wordt moeilijk om vrijwilligers te vinden. En dat terwijl de eisen die van buitenaf aan de gemeente worden gesteld steeds hoger worden. Het gemeentewerk gaande houden zoals is voorgeschreven vraagt best wat bestuurskracht. En die bestuurskracht wordt minder. Om het werk in de plaatselijke gemeenten goed uit de verf te laten komen halen we daar een stuk bestuurslast weg en leggen dat neer bij die ene kerkenraad van de nieuw te vormen gezamenlijk gemeente. Zo kan de energie die bij de mensen in de plaatsen zit ook echt besteed worden aan het kerkenwerk in de eigen plaats.

Maar dan al die documenten waarvoor vaak een in te vullen model van de landelijke kerk is voorgeschreven. Het **besluit tot samengaan** geef niets anders weer dan **dat** de gemeenten hebben besloten samen te gaan en **hoe** ze een nieuwe gemeente gaan vormen. En dat daarbij:

- Een naam ‘Maas en Peel’ is gekozen en de grenzen zijn bepaald
- ook de predikanten en kerkelijk (mede-)werkers meegaan naar de nieuw te vormen gemeente
- de huidige ambtsdragers door kunnen gaan
- de vermogens van de gemeente en van de diaconie samengaan
- en alle rechten en plichten van de afzonderlijke gemeenten overgaan naar de nieuwe gemeente
- (en dat het Breed Moderamen van de Classis hiermee akkoord gaat.)

In de kerkorde staan algemene regels die voor iedere gemeente gelden. Bijvoorbeeld hoe groot de kerkenraad minimaal moet zijn, hoe vaak deze minimaal moet vergaderen enz. Maar de kerkenraden van de plaatselijke gemeenten hebben de vrijheid om dat verder vast te leggen hoe het in dit geval in de nieuwe gemeente wordt geregeld. Bijvoorbeeld het werkelijke aantal ambtsdragers. Maar dat moet dan wel vastgelegd worden in de **plaatselijke regeling**. Zo is in de plaatselijke regeling vastgelegd dat:

- De kerkenraad bestaat uit 2 predikanten, 2 ouderlingen, 2 ouderling-kerkrentmeesters en 2 diakenen
- Dat de kerkenraad het werk in de plaatsen overlaat aan de plaatselijke werkgroepen
- Enz.

Het **beleidsplan** een veel vrijer document. Er is voorgeschreven dat er een beleidsplan moet zijn. Maar de gemeentes zijn voor een groot deel vrij om dat naar eigen inzicht in te vullen. Vandaar ook een veel minder formele taal. Het beleidsplan wat we geschreven hebben gaat over de nieuw te vormen gemeente en hoe we daar komen. Een aantal zaken zijn al uitgewerkt, sommige moeten ook nog verder uitgewerkt worden door de nieuwe kerkenraad.

In het slotstuk, de **fusieakte** van de notaris, komen we voor het eerst de naam ‘fusie’ tegen. In de kerkorde gaat het over samengaan van gemeenten, maar in het Burgerlijk Wetboek is dit gelijk aan een fusie van gemeenten. In de akte staan bijvoorbeeld nauwkeurig de eigendommen omschreven die meegaan naar de nieuwe gemeente en wordt de fusie juridisch afgehecht.

<p>VOEL HET ZONLICHT</p> 	<p>BLAD</p> 	<p>BLOEM</p> 	<p>GRAS</p> 
<p>RIET</p> 	<p>IETS DAT BEGINT MET DE LETTER</p> 	<p>STEEN</p> 	<p>ZAND</p> 
<p>IETS WAT NIET THUIS HOORT IN DE NATUUR</p>	<p>STOKJE</p> 	<p>SUIZEN VAN DE WIND</p>	<p>IETS VAN EEN DIER</p> 
<p>IETS RONDS</p> 	<p>GELUID VAN EEN VOGEL</p> 	<p>MIER</p> 	<p>EEN INSECT</p> 

BLOEMENLIJST

07 mei	Ger Nijmeijer	04 juni	Mevr. Ina Eikelenboom
14 mei	Janny de Bruijn	11 juni	Yvonne Hoekx en Mevr. A. de Vink
18 mei	Mevr. Wirth	18 juni	Sylvia de Rooi
21 mei	Josien Oostenrijk	25 juni	Hr. C. van Tilborg
28 mei	Fam. Van den Oever		

KOFFIEROOSTER**Rooster voor koffieschenken/afwassen, LET GOED OP DE DATUM BIJ VERHINDERING ONDERLING RUILEN**

16-7-2023	Christa vd Hoek	06-26945627
23-7-2023	Sylvia Blommers	06-55827668
30-7-2023	Aly de Vink	0485-573575
6-8-2023	Gerrie Schaddelee	0492-366707
13-8-2023	Marian Eikelenboom	0492-362333
20-8-2023	Anne Gerda Yoe	0492-367892
27-8-2023	Lykele Nijmeyer	06-33686852
3-9-2023	Evelin v. Schijndel	0492-364913
10-9-2023	Josien Oostenrijk	0493-599368
17-9-2023	Louise Minnema	0492-390558
24-9-2023	Jan Rongen	06-51174755

SCHOONMAAKROOSTER**Schoonmaakrooster Vossenbergh**

Alles wat in een kerkdienst is gebruikt of waar mensen mogelijk aan hebben kunnen zitten moet elke week worden schoongemaakt.

Alle stoelen, kansel helemaal, lezenaar, deuren, orgelbank, toilet. En pak naar eigen inzicht mee wat evt extra nodig is.

Vanaf heden zullen de buitenramen 3x per jaar worden schoongemaakt door een professionele glazenwasser. Uiteraard tegen een passende vergoeding. Als u op het schoonmaakrooster ziet staan: ramen buiten, doe dan de ramen aan de binnenzijde.

Week 21	Bea Roos	Inez Dupuis	Ramen koffiezaal binnen
Week 24	Yvonne Hoekx	Christa van der Hoek	Vloeren
Week 27	Tina Haak	Annet van Felius	Ramen serre binnen
Week 30	Christa van der Hoek		Vloeren
Week 33	M. Eikelenboom		Ramen kerkzaal binnen
Week 36	Bea Roos	Inez Dupuis	Vloeren
Week 39	Yvonne Hoekx	Evelin van Schijndel	Ramen koffiezaal binnen
Week 42	Tina Haak	Annet van Felius	